



Grote of Sint Vituskerk Naarden

Zondag 19 november 2023

Negende zondag van de herfst

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs

Organist: Dirk Out

Orgelspel

Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Psalm 91 vers 1 en 2

Ontsteken van de kaarsen op de tafel

Allen gaan staan

Inleiding op de stilte, groet, bemoediging en drempelgebed:

V: Vrede zij u allen

A: De wéreld zij vrede!

V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: die niet loslaat het werk van Zijn handen

V: Trouwe God, hier zijn wij, met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.

A: Behoed ons en schenk ons de kracht en warmte van Uw Geest.

Amen

Allen gaan zitten

Zingen: lied 283 vers 1, 2, 3, 4 en 5

Kyriegebed, met als refrein Lied 301a

Zingen: lied 1008 vers 2 en 3

Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Lezing Lucas 13: 10 – 17

Zingen: lied 534 vers 1, 2, 3 en 4

Preek, gevolgd door een korte stilte

Orgelsolo

Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen

Gebeden en gaven

Mededelingen uit de gemeente

Aandacht voor de collecten bij de uitgang
of via de GIVT of kerk-app

25% Kerk, 25% Diaconie



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code
te scannen en gewoon te blijven geven



50% is bestemd voor: Protestantse Gemeente Naarden, Diaconale noodhulp

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Er is een stad voor vriend en vreemde

Zending en zegen

Zegen, afgesloten met gezongen Amen

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

Activiteiten deze week:

Maandag 20 november

Filmkring: we draaien in het Annacentrum om 19.30 uur: **'The Letter,'**
een documentaire met Paus Franciscus over de gevolgen van de klimaatcrisis.
U bent welkom!

Dinsdag 21 november

Zinspiratie bijeenkomst CCIV GEANULEERD

Thema: Effectief Tijdsbeheer in carrière en gezin

Spreker: **gemeentelid Ineke Kievit**

Tijd & locatie: 20.00 uur, Wladimirlaan 10, Doopsgezinde kerk

Volgende week **zondag 26 november** is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij zullen dan de namen noemen van de leden van onze gemeente die in het voorbije jaar gestorven zijn. Een moment van gedenken en een moment van ontsteken van licht. Grote of Sint Vituskerk - 10.15 uur

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs.M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit

Een kwartier stilte voor vrede in Israël en Palestina

In samenwerking met de parochie organiseert de PG Naarden op de **zaterdagen** van dit kalenderjaar 'Een kwartier stilte voor vrede in Israël en Palestina,' om 11.00 uur, in de **Vituskerk aan de Turfpoortstraat**.

We scharen ons rond het licht van een kaars om stil te staan bij de terreur, het onrecht en het oorlogsgeweld in Israël, Palestina en Gaza. Kom in de kring!